

Al weer een jaar voorbij.

Ja, het gaat snel in deze moderne tijd van fax en mail. Wat zal de komende tijd ons nog meer gaan brengen? Gejaagd en haastig vliegen wij door onze levensjaren heen zodat we over een tijd weer zeggen. Is het nu al weer zover? Ja, zo draaien wij al weer een aantal jaren samen met ons team de bar en de keuken van de v.v.Gilze. Soms stoppen er mensen en komen er weer nieuwe mensen bij en is de kantine steeds weer open als er iets te doen is op ons aller sportpark. Natuurlijk loopt niet altijd alles volledig naar wens. Voor ons niet maar ook niet voor jullie als bezoeker. Maar elkaar even helpen dat moet toch kunnen. Even de tafel leegruimen. Dat scheelt al veel voor de medewerkers. Even geduld als het druk is aan de bar en of keuken. Wij doen ook ons best om jullie zo goed en snel mogelijk te helpen. Even die stoel onder de tafel. Ook alstublieft niet met je schoenen op stoelen maar net als thuis gewoon op de vloer. Breng even de glazen en lege kopjes mee naar de bar. Voor de meeste is dit een kleine moeite en voor ons een zeer grote steun. Wij gaan er weer voor om jullie allen te helpen aan de bar en of keuken. Dus gezellig kletsen onder het genot van een drankje-hapje in onze kantine in 2007. Dank ook aan ons team die mijn werkzaamheden overnemen als het mij een keer even niet lukt, is hier op zijn plaats. Beste mensen bedankt voor jullie steun en vooral ook begrip al is de praktijk wel eens anders. Ik ken mezelf natuurlijk ook.

Namens de kantinecommissie
Henk van Gestel